

*tekst Gonny Luijpers, bew. Pradip Smagge (oktober 2010)
muziek: Riet Carpay*

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend,
om wat je hebt gezegd,
en om wat is verzwegen.
Om vriendschap en begrip,
geduld en ook vergeven.
Om je wezen, zwak en sterk,
leven is een mensenwerk.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend,
om wie je hebt getroost,
gedragen in gedachten.
Je liefde en je hoop,
de keren dat je lachte.
Wisselvallig is het tij,
voor wie mensen kunnen zijn.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend.