

Blijf niet staan bij mijn graf

tekst: Pradip Smagge (juni 2007)

vrije vertaling van 'Do not stand at my grave and weep' van Mary Frye

muziek: Robert Prizeman

Blijf niet staan bij mijn graf en ween,
ik ben daar niet; ik slaap niet.

Ik ben in vuur, in lucht en zee,
de diamanten op de sneeuw,
ik ben het zonlicht op het rijpend graan,
maar ook de regen die zachtjes valt.

Blijf niet staan bij mijn graf en ween,
ik ben daar niet; ik slaap niet.

Als je ontwaakt, ben ik voor jou
vogels die vliegend in de lucht,
cirkels van stilte maken in hun vlucht.
Ik ben het sterrenlicht in de donkere nacht.

Blijf niet staan bij mijn graf en ween,
ik ben daar niet; ik slaap niet.