

*tekst: Pradip Smagge (maart 2007)*  
*muziek: naar J. Bagniewski 'I rejoiced'*

Vreugde zingt als een lied in ons  
want de kracht van het leven is God als een bron.  
Bron van leven is God in ons:  
als een vuur met de lach van de zon.

Soms vergeten wij het ook  
dat iemand om ons geeft.  
Zijn naam is ons toch bekend:  
de bron van al wat leeft!

Soms denken wij bij onszelf  
de wereld is zo slecht  
maar dromen dan weer voluit  
met wat God tot ons zegt!

Soms voelen wij ons zo blij,  
dan klinkt de vreugdekreet:  
"Bron van leven is geloof  
omdat God liefde heet!"