

Bron van leven

tekst: Pradip Smagge (maart 2007) / muziek: naar J. Bagniewski 'I rejoiced'



Vreug - de zingt als een lied in ons



want de kracht van het leven is God als een bron.



Bron van le - ven is God in ons:



als een vuur met de lach van de zon.



Soms ver - ge - ten wij het ook
Soms den - ken wij bij ons - zelf
Soms voe - len wij ons zo blij,



dat Ie - mand om ons geeft.
de we - reld is zo slecht
dan klinkt de vreug - de - kreet:



Zijn Naam is ons toch be - kend:
maar dro - men dan weer vol - uit
"Bron van le - ven is ge - loof



de Bron van al wat leeft!
met wat God tot ons zegt!
om - dat God lief - de heet!"