

De liefde die wij van God ontvangen

tekst: Pradip Smagge (november 2008)

muziek: naar de traditional 'Un Flambeau, Jeanette, Isabelle'

toonsetting: Johan Vandecaveye



In de een-voud van de kerst-stal vin-den
Luis-ter zoon van God, kind van de men-sen,



al - le schep - se - len van God een plaats.
her-ders spe - len voor jou een zacht lied:



E - va, Ma - ri - a; Moe-der van Le - ven,
"Ster-ren zul-len jouw le - ven be - schrij-ven;



A - dam en Jo - zef 'aar - de zijn we',
Jij mag er zijn als ko - nings - zoon van



deel van een gro - ter deel, en
vre - de voor al - le men - sen



die - ren vre - dig, en - ge - len zin - gen:
die van goe - de



wil en vol vre - de zijn!"

Refrein

De lief - de die wij van God ont - van - gen
leert ons er voor el - kaar te zijn,
de vreug - de die wij van Je - zus krij - gen
doet ons le - ven een feest zijn!