

De zeven gaven van de Geest

tekst: Pradip Smagge (november 2005)

muziek: uit Malawi, bew. Tom Colvin en John L. Bell

Geef ons wijsheid.

Geef ons wijsheid, dat wij leven in uw Geest.

Geef ons inzicht.

Geef ons inzicht, dat wij leven in uw Geest.

Geef ons goede raad.

Geef ons goede raad, dat wij leven in uw Geest.

Geef ons sterkte.

Geef ons sterkte, dat wij leven in uw Geest.

Geef ons kennis.

Geef ons kennis, dat wij leven in uw Geest.

Geef ons vroomheid.

Geef ons vroomheid, dat wij leven in uw Geest.

Geef ons eerbied.

Geef ons eerbied, dat wij leven in uw Geest.

Biddend zingen om de gaven van de Geest.

*Bij elk orgelpunt kan de noot aangehouden worden,
terwijl de anderen verder zingen...*