

*tekst: fragmenten uit Jesaja 52, 13.53, 12 (Bijbel in Gewone Taal)
tekstbewerking door Pradip Smagge (maart 2015) / muziek: onbekend*

Dienaar van God.

De Heer zegt: 'Mijn dienaar zal succes hebben.

Hij zal machtig en belangrijk worden.

Veel volken schrokken eerst toen ze mijn dienaar zagen.

Want hij was mishandeld en zag er afschuwelijk uit.

Je kon bijna niet meer zien dat hij een mens was!'

Als zijn lijden voorbij is, zal hij weer leven in het licht.

Dienaar van God. Hij werd in het begin door niemand gezien,
net als een plantje dat maar niet wil groeien.

Hij viel niet op, hij was niet mooi. Niemand keek naar hem.

Hij wist wat pijn was, wat ziekte was.

Hij liet zich liever niet aan de mensen zien.

Dienaar van God. Hij heeft voor ons geleden.

Hij heeft onze ziektes en onze pijn gedragen.

Wij dachten dat God zijn dienaar liet lijden

om hem te straffen. Maar God heeft hem gestraft voor ons.

Dienaar van God.

Hij werd mishandeld, maar hij verzette zich niet.

Hij zweeg en deed zijn mond niet open.

Hij was zo stil als een schaap dat geslacht gaat worden.

Hij werd gedood, hij mocht niet langer leven.

Hij die nooit geweld heeft gebruikt.