

tekst: Pradip Smagge (februari 2003)

muziek: naar Antoine Oomen, strofe uit 'Groter dan ons hart'

Jezus die in de nacht voor zijn dood
het brood in zijn handen heeft genomen,
een beker met wijn aan zijn vrienden heeft gegeven
met de woorden:

dit is mijn lichaam en mijn bloed,
voor jullie gebroken en vergoten,
opdat jullie leven zouden hebben voorgoed.

*Gezongen instellingswoorden bij het lied 'Groter dan ons hart',
zo kan het tafelgebed volledig gezongen worden.*