

# Groter dan ons hart

## Instellingswoorden

tekst: Pradip Smagge (februari 2003)

muziek: naar Antoine Oomen, strofe uit 'Groter dan ons hart'



Je - zus die in de nacht voor zijn dood



het brood in zijn han - den heeft ge - no - men,



een be - ker met wijn aan zijn vrien - den heeft ge - ge - ven



met de woor - den:



dit is mijn li - chaam en mijn bloed,



voor jul - lie ge - bro - ken en ver - go - ten,



op - dat jul - lie le - ven zou - den heb - ben voor - goed.