

*tekst: naar Psalmen 73 en 139, bew. Pradip Smagge (september 2007)
muziek: naar Antoine Oomen*

Heer, U kent mij, U doorgrondt mij,
U weet beter dan ik wie ik ben.

Met al mijn wegen bent U vertrouwd,
U houdt mij aan de hand, ik ben altijd bij U.

Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam,
U bent mijn God, de toekomst die op mij wacht.

U bent in de hemel en ook op aarde,
U bent de reisgenoot die mij nooit verlaat.

Mijn toevlucht vind ik bij U, mijn God,
laat mij dus altijd thuis zijn bij U.