

*tekst: vert. Pradip Smagge (september 2004)*  
*muziek: Dan Schutte s.j. 'Here I am, Lord'*

Ik, de Heer van zee en lucht,  
zie mijn volk weer op de vlucht.  
Al wie dwaalt in donk're nacht, toon ik de weg.  
Ik ben Schepper van de dag,  
Ik verlicht hun duisternis.  
Maar wie draagt mijn licht naar hen? Wie zend ik uit?

Hier ben ik, Heer. Zoekt U mij, Heer?  
Ja, ik hoor U roepen in de nacht.  
Ik zal gaan, Heer, als U mij leidt.  
Zend mij, Heer, en maak me groot van hart.

Ik, de Heer van aard' en vuur,  
hoor de klachten ieder uur.  
Huilen deed Ik om mijn volk, ze luist'ren niet.  
Breken zal het hart van steen.  
Geef een hart voor liefd' alleen.  
Maar wie spreekt mijn woord tot hen? Wie zend ik uit?

Hier ben ik, Heer. Zoekt U mij, Heer?  
Ja, ik hoor U roepen in de nacht.  
Ik zal gaan, Heer, als U mij leidt.  
Zend mij, Heer, en maak me groot van hart.