

*tekst: Pradip Smagge (januari 2007) naar Hooglied
muziek: naar 'Caravanserai' van Loreena McKennitt
toonzetting: Johan Vandecaveye*

De kussen van jouw mond zijn honingzoet,
net als de wijn die liefde drinken doet.
Jouw ogen stralen als het zonnelicht
zoals de warme lach van jouw gezicht.

Kom, geliefde kom,
kom nu en zie wat liefde doet.
Kom, geliefde kom,
drink en word dronken honingzoet!

De bron van leven ben jij in mijn tuin,
fruitbomen vol van bloesems in hun kruin.
Jij geurt naar bloemen die mij dromen doen,
met ogen dicht voel ik nog steeds jouw zoen.

Een zegel op het hart of als een ring,
teken van liefde dat ik jou bemin.
Hartstocht is als een laaiend, vlammend vuur
dat niet dooft, zelfs niet op de lange duur.