

*tekst: naar 'The Servant Song' - Richard Gillard, vert. en bew. Pradip Smagge (maart 2009, zesde strofe april 2018) / muziek: naar Richard Gillard*

Ik ben hier om jou te dienen, om Jezus voor jou te zijn,  
om alles met jou te delen; vriendschap, vreugde,  
maar ook de pijn.

Wij zijn samen in dit leven onderweg van hier naar daar,  
maar ook om elkaar te helpen, te beschermen  
voor het gevaar.

Ik zal licht voor jou doen schijnen  
in het duister van jouw angst.  
Ik ga door de hete vuren om te geven wat jij verlangt.

Als je weent zal ik ook wenen, als je lacht lach ik ook mee;  
elk gevoel zullen wij delen, zo zijn wij dus  
nooit meer alleen.

Als wij zo in liefde leven, leeft Jezus ook met ons mee.  
Hij zal in ons bron van hoop zijn, zo wordt liefde  
wijd als de zee.

Jezus is de bron van leven, als een herder ons nabij.  
Hij leidt ons naar groene weiden; vriendschap, vreugde,  
voor jou en mij.

*'... wijd als de zee' verwijst naar het schilderij in de Margaretakerk in Knokke,  
'... groene weiden' verwijst naar de naam van de pastorale eenheid in Damme*