

*tekst: Pradip Smagge (maart 2020), vert. naar I'll walk beside you (Edward Lockton)
muziek: Alan Murray*

Ik wandel naast je op jouw levensweg,
tel alle zegeningen onderweg,
licht in je ogen, mijn hand in je hand.
Ik wandel naast je door het gouden land.

Ik wandel naast je tot het avond wordt,
het licht van sterren dat de nacht inkort
Ik ben de warme liefde die jou vond.
Ik wandel naast je naar de ochtendstond.

Ik wandel naast je, nu en voor altijd,
met wat je blij maakt en met wat je spijt.
En zijn we ooit bij de grens aanbeland:
ik wandel naast je naar dat Nieuwe Land.

*Een lied van nabijheid, een liefdeslied.
Of God (de Geliefde) die tot ons spreekt als een meegaande god.
In tijden van afgescheiden zijn, kunnen wij in gedachten
meewandelen met onze geliefden...*