

*tekst: Pradip Smagge (november 2008)*

*muziek: naar John Mason Neale (1818-1866) 'Good King Wenceslas'*

*toonsetting: Johan Vandecaveye*

In de langste nacht van 't jaar, zijn wij bij elkaar  
om het nieuwe licht te zien en de dag misschien  
dat de vrede overal leven brengen zal  
en wij mogen weten:  
elke dag is het Kerstmis!

In het donker van de nacht, zingen wij heel zacht  
om de vrede van het kind dat geen herberg vindt.  
Geef het kind in grote nood zeker toch wat brood.  
Leren wij ooit delen,  
of is ons hart niet zo groot?

In het midden van de nacht, wordt van ons verwacht  
te geloven in het licht en het vergezicht  
van een nieuwe dageraad die ons weer uitdaagt  
kind te worden van God,  
radicaal in woord en daad.

In de sfeer van elk kerstfeest wordt er om het meest  
gezegd dat de vrede is vol van goede wil.  
Maar de vrede komt er maar, als wij aan elkaar  
vrede geven, delen;  
Kerstmis in het hele jaar!