

# In de langste nacht van 't jaar

tekst: Pradip Smagge (november 2008)

muziek: naar John Mason Neale (1818-1866) 'Good King Wenceslas'

toonzetting: Johan Vandecaveye



In de lang-ste nacht van 't jaar zijn wij bij el - kaar,  
In het don-ker van de nacht zin - gen wij heel zacht  
In het mid-den van de nacht wordt van ons ver - wacht  
In de sfeer van elk kerst-feest wordt er om het meest



om het nieu-we licht te zien en de dag mis - schien  
om de vre-de van het kind dat geen her-berg vindt.  
te ge - lo - ven in het licht en het ver - ge - zicht  
ge-zegd dat de vre-de is vol van goe-de wil.



dat de vre-de o - ver - al le-ven bren-gen zal  
Geef het kind in gro - te nood ze-ker toch wat brood.  
van een nieu-we da - ge - raad die ons weer uit - daagt  
Maar de vre-de komt er maar, als wij aan el - kaar



en wij mo - gen we - ten:  
Le - ren wij ooit de - len,  
kind te wor - den van God,  
vre - de ge - ven, de - len;



el - ke dag is het Kerst - mis!  
of is ons hart niet zo groot?  
ra - di - caal in woord en daad.  
Kerst - mis in het he - le jaar!