

tekst: vert. Hans Bouma, bew. Pradip Smagge (september 2005)
muziek: Doreen Potter

Jezus, waar ben je te vinden? Kom toch aan het licht.
Jezus, waar ben je te vinden? Toon ons je gezicht.

Open je hart en kijk naast je.
Open je hart, zie je naaste.
Kijk! Jezus is hier!

In handen van wie genezen, voelen wij je daar?
In woorden die van je spreken, horen wij je daar?

Mensen die elkaar nabij zijn, ben jij in hun hart?
Mensen die elkaar bevrijden, ben jij nieuwe start?

In lichtjes van kinderoogen, Jezus, ben je daar?
In alles wat ook maar ademt, Jezus, ben je daar?