

*tekst: Pradip Smagge (mei 2005) / muziek: Johan Vandecaveye*

Maria, vrouw van het leven  
dat door een ja-woord gegeven  
aan God werd toevertrouwd  
zonder enig voorbehoud.

Maria, vrouw van geloven  
dat God in mensen komt wonen  
die open zijn van geest  
en wandelen onbevreesd.

Maria, vrouw van de wijsheid  
dat het moederschap voorbereidt  
op leren loslaten  
en stil in 't hart bewaren.

Maria, vrouw van de diepe hoop  
dat de liefdesweg verderloopt  
en door geen dood ontspoot  
omdat het aan God behoort.

Maria, vrouw van genade  
die ons leert op moeder aarde  
eenvoudig en dankbaar  
leven delen met elkaar.