

Midden in de winter

tekst: Pradip Smagge (november 2008)

muziek: naar Gustav Holst (1774-1834) 'In the Bleak Midwinter'

toonsetting: Johan Vandecaveye



Mid-den in de win-ter, als de nacht ver - dwijnt,



zoe-ken wij te vin-den waar het licht ver - schijnt.



Is het in de ster-ren? Is het in de zon?

Is het in de o - gen van 't pas-ge-bo-ren kind?

Is het in de vreug-de van ons sa-men - zijn?



Eer-ste woord van God waar al - les mee be - gon.

God die zich wil to - nen, bij ons wo-ning vindt.

In een hart vol vre - de zal geen dui-ter zijn.