

*tekst: Pradip Smagge, refrein (mei 2001) en strofen (mei 2008) naar Psalm 23  
muziek: Wim De Pauw*

Mijn herder is de Heer, aan niets ontbreekt het mij.  
Hij voert mij naar oasen van rust.

Bij de bron van het leven, kom ik tot rust,  
mijn ziel vindt er vrede en kracht om door te gaan,  
zo kan ik verder, samen met Jou,  
Jij bent de herder op wie ik vertrouw.

Moet ik ooit door het duister, Jij bent bij mij,  
en ben ik dan angstig, Jij laat me niet alleen,  
want Jij bent dichterbij, zeker in nood,  
Jij zal mij gidsen ver weg van de dood.

Jij bent steeds aan mijn zijde, brengt mij geluk,  
genade en goedheid volgen mij levenslang.  
Zo doe Jij wonen, in Jouw huis, Heer,  
die willen tonen, Jouw liefde steeds weer.