

Mijn herder is de Heer

tekst: Pradip Smagge, refrein (mei 2001) en strofen (mei 2008) naar Psalm 23

muziek: Wim De Pauw



Mijn her - der is de Heer,



aan niets ont - breekt het mij.



Hij voert mij naar o - a - sen van rust.



Bij de bron van het le - ven,
Moet ik ooit door het dui - ster,
Jij bent steeds aan mijn zij - de,



kom ik tot rust,
Jij bent bij mij,
brengt mij ge - luk,



mijn ziel vindt er vre - de
en ben ik dan ang - stig,
ge - na - de en goed - heid



en kracht om door te gaan,
Jij laat me niet al - leen,
vol - gen mij le - vens - lang.



zo kan ik ver - der, sa - men met Jou,
want Jij bent dich - ter, ze - ker in nood,
Zo doe Jij wo - nen in Jouw huis, Heer,



Jij bent de her - der op wie ik ver - trouw.
Jij zal mij gid - sen ver weg van de dood.
die wil - len to - nen, Jouw lief - de steeds weer.