

Mijn herder is de Heer 2020

tekst: Pradip Smagge (maart 2020) naar Redeemer Lord, refrein naar Psalm 23

muziek: naar John Foley s.j.

klem op 4



1. Jij bent toch lief - de?

2. Zie naar ons om, God,



Barm - har - tig, God, ben jij.
geef ons uw licht te - rug.



Wil dan nu to - nen
Wij gaan ver - lo - ren



dat jij wel bent die je bent:
in de - ze moi - lij - ke tijd.



'lief - de, ge - na - de',
Daal uit de he - mel



dat heb jij ge - zegd.
en kom ons na - bij.



Kom uit de he - mel, God die ons redt.
Red nu uw men - sen en sta ons bij.

2. F C G Dm F

Mijn her-der is de Heer,
aan niets ont - breekt het mij.
Hij leidt mij naar groe-ne wei - den.

Dm Dm G C A

3. Wat is jouw ant - woord?
Je stil - te duurt te lang.
Zijn wij dan niet meer
ge - dra - gen door jouw hand?
Geef ons een te - ken.
Laat ons niet al - leen.
Wees al - le lief - de om ons heen.