

*tekst: Pradip Smagge (april 2020) / muziek: naar Chris O'Brien*

Twee leerlingen van Jezus gingen met  
duisternis in hun geest,  
op de weg naar Emmaüs en zij  
voelden zich verweesd.

Toen was er plots een vreemdeling bij hen  
die nog niets had gehoord,  
die het nog niet wist, maar zij zeiden hem  
dat Jezus was vermoord.

Onderweg sprak de vreemdeling met hen  
bijbels, open en vrij.

Licht ging in hen op toen het avond werd.

“Blijf bij ons, vreemdeling, blijf!”

Plots herkenden ze daar in hun midden  
Jezus, niet langer dood,  
in zijn zegenen, stilte van bidden,  
in het breken van brood.

Wij bidden U, Jezus, wijs ons de  
weg van wanhoop naar hoop.

Doe ons leven in uw liefde, Heer,  
wij zijn met uw naam gedoopt.

Kom aan tafel waar wij verzamelen  
in uw naam, tochtgenoot,  
dat wij U altijd mogen herkennen  
in het delen van brood.