

tekst: Pradip Smagge (november 2006)

muziek: naar 'Sterre' van Gunter Bauweraerts

Stil is de nacht, Kind, slaap nu zacht,
Jij weet nog niets wat van Jou wordt verwacht.
Stil is de nacht, Kind, slaap nu zacht,
Jij weet nog niets wat God voor jou bedacht.
Stil is de nacht, Kind, slaap maar zacht,
buiten zijn herders naar Jou onderweg.
Stil is de nacht, Kind, slaap maar zacht,
koningen volgen vol aandacht Jouw ster.

Zwart is de nacht, vol sterrenpracht,
engelen zweven en zingen heel zacht:
"Zwart is de nacht, vol sterrenpracht",
boodschap van vrede op aarde gebracht.
Zwart is de nacht, vol sterrenpracht,
vrede is nooit dichter dan toen geweest.
Zwart is de nacht, vol sterrenpracht,
dromen dat ooit ieder deelt in dit feest.

Stil is de nacht, Kind, slaap nu zacht,
niemand weet hoe ik op Jou heb gewacht.
Stil is de nacht, Kind, slaap nu zacht,
Jij bent het liefste wat mij werd gebracht.
Stil is de nacht, Kind, slaap maar zacht,
leef nu nog maar van al wat ik Jou geef.
Stil is de nacht, Kind, slaap maar zacht,
weet dat ook God Je met liefde omgeeft.