

# Stil is de nacht

tekst: Pradip Smagge (november 2006) / muziek: naar 'Sterre' van Gunter Bauweraerts



Stil is de nacht, Kind, slaap nu zacht,  
Zwart is de nacht, vol ster - ren - pracht,  
Stil is de nacht, Kind, slaap nu zacht,



Jij weet nog niets wat van Jou wordt ver - wacht.  
en - ge - len zwe - ven en zin - gen heel zacht:  
nie - mand weet hoe ik op Jou heb ge - wacht.



Stil is de nacht, Kind, slaap nu zacht,  
"Zwart is de nacht, vol ster - ren - pracht",  
Stil is de nacht, Kind, slaap nu zacht,



Jij weet nog niets wat God voor Jou be - dacht.  
bood - schap van vre - de op aar - de ge - bracht.  
Jij bent het lief - ste wat mij werd ge - bracht.



Stil is de nacht, Kind, slaap maar zacht,  
Zwart is de nacht, vol ster - ren - pracht,  
Stil is de nacht, Kind, slaap maar zacht,



bui - ten zijn her - ders naar Jou on - der - weg.  
vre - de is nooit dich - ter dan toen ge - weest.  
leef nu nog maar van al wat ik Jou geef.



Stil is de nacht, Kind, slaap maar zacht,  
Zwart is de nacht, vol ster - ren - pracht,  
Stil is de nacht, Kind, slaap maar zacht,



ko - nin - gen vol - gen vol aan - dacht Jouw ster.  
dro - men dat ooit ie - der deelt in dit feest.  
weet dat ook God Je met lief - de om - geeft.