

Stil verdriet

tekst: Pradip Smagge (september 2008)

muziek: naar Gunter Bauweraerts 'Zwervend' door Johan Vandecaveye



Zij zijn de wol - ken in de blau - we lucht,
Zij zijn veel meer dan slechts her - in - ne - ring,
Zij zijn de na - men die ge - schre - ven staan



zij zijn de ster - ren in donk' - re nacht.
zij zijn de woor - den die ik nu zing.
met al - le let - ters van stil ver - driet.



Zij zijn de bloe - men, zijn de zon - ne - schijn,
Zij zijn de lief - de o - ver gren - zen heen,
Zij zijn de vra - gen, maar ook ant - woor - den,



zij zijn het zaad dat ons le - ven bracht.
zij zijn de lucht die ons al - tijd om - ringt.
zij zijn de tra - nen die nie - mand ziet.



refrein: Er leeft in mij een stil ver - driet,



het weent in mij om wie mij ver - liet.



Heel diep in mij leef ik sterk ver - bon - den



met hen die deel zijn van mijn ziel.