

tekst: Pradip Smagge (november 2009) / muziek: Engelse hymne

Uit het licht van God geboren
- als ooit eens de zonneshijn -
om de aarde te bekoren
tot de wereld die ze kon zijn,
vol van warmte, vol van leven,
is de Zoon al van heel klein
liefde aan ons komen geven.

In de armoe en de koude,
tussen dieren in de stal,
kon al wie het Kind aanschouwde
God ervaren bovenal
als de nieuwe hoop voor morgen
waarin liefde overal
en voor iedereen zal zorgen.

Als een bron van levend water,
als de warmte van de zon,
als het Woord voor nu en later
van wat is en vroeger niet kon,
zo wil God zijn Zoon ons geven
om te zien waar het begon
in de eenvoud van elk leven.