

Uit het licht van God geboren

tekst: Pradip Smagge (november 2009) / muziek: Engelse hymne



Uit het licht van God ge - bo - ren
In de ar - moe en de kou - de,
Als een bron van le - vend wa - ter,



- als ooit eens de zon - ne - schijn -
tus - sen die - ren in de stal,
als de warm - te van de zon,



om de aar - de te be - ko - ren
kon al wie het Kind aan - schou - wde
als het Woord voor nu en la - ter



tot de we - reld die ze kon zijn,
God er - va - ren bo - ven - al
van wat is en vroe - ger niet kon,



volvan warm-te, vol van le - ven,
als de nieu-we hoop voor mor - gen
zo wil God zijn Zoon ons ge - ven



is de Zoon al van heel klein
waar - in lief - de o - ver - al
om te zien waar het be - gon



lief - de aan ons ko - men ge - ven.
en voor ie - der - een zal zor - gen.
in de een - voud van elk le - ven.