

Vanuit de bron stromend naar zee

tekst: Pradip Smagge (september 2006, bew. april 2020)

 priesterpradip.be

muziek: trad. 'I am a poor wayfaring stranger'



Wij zijn op weg door-heen dit le - ven
Wij stro - men door zo - ve - le lan - den;
En langs de kant bloei - en de bloe - men
On - der - weg ko - men we veel te - gen;
Ooit zal de reis zijn af - ge - lo - pen,



zo - als ri - vie - ren naar de zee,
land van de glim - lach, stil ver - driet,
van on - ze in - zet voor el - kaar,
ge - luk en vreug - de maar ook pijn,
want dan be - gint een nieuw be - staan,



van wat de oe - vers ons ook ge - ven,
land van de hoop en sterk ver - lan - gen,
het is te - veel om op te noe - men,
warm - te en kou - de, vloek en ze - gen,
dan gaat voor ons de he - mel o - pen,



niets van be - zit ne - men wij mee.
land van de bron die je ver - liet.
de hel - den - daad, het klein ge - baar.
ber - gen en da - len, soms ra - vij. n.
wij wor - den lief - de in Gods naam.



(1-2) Wij zijn op weg om thuis te ko - men
(3-5) Je - zus zal ons staan op te wach - ten



van - uit de bron stro - mend naar zee.
met o - pen ar - men voor zijn huis.



Wij mon - den uit in mooi - e dro - men
Hij brengt ons naar de bron van le - ven



en daar gaat lief - de eeu - wig mee.
en bij Hem zijn we ein - d'lijk thuis.