

tekst: Pradip Smagge (februari 2005) / muziek: Irish traditional

Wees jij mijn geliefde en woon in mijn hart,
wees jij de zon die mijn ziel weer verwarmt.
Zweef door mijn hoofd en vul heel mijn bestaan,
zodat ik liefdevol kan bezingen jouw naam.

Wees jij nu de richting, de gids en de weg,
jou wil ik volgen wat jij mij ook zegt.
Jij bent de rots waarop ik stevig bouw,
jij bent mijn houvast, liefde die ik vertrouw.

Jij voelt mijn gevoelens, jij weet wie ik ben,
't is door jou dat ik mijzelf weer herken.
Jij bent mijn toevlucht en redder in nood,
jij geeft mij leven; deelt de wijn en breekt brood.

Wees jij mijn geliefde, wijk nooit van mijn zij,
wees jij mijn passie die sterk maakt en vrij.
Geef mij de vleugels van liefde en hoop
dat ik door jouw kracht in het leven geloof.