

*tekst: Ria Borkent, bew. Pradip Smagge (september 2007)*  
*muziek: volksmelodie uit Wales, bew. John L. Bell*

Wonderwereld, vol geheimen, schepping van God,  
al wat ons verbaast, verbijstert, leeft van uw zorg:  
vormen, kleuren, klank te over,  
tastbaar weefsel, veel belovend,  
alles wat ons hart verover, schepping van God.

Ieder mens bestaat uit gratie, leeft van Gods gunst;  
elke stam en taal en natie: hemelse kunst.  
Jij, voor het geluk geboren,  
jij, in zielloos werk verloren,  
jij, die bouwt de hoogste toren, leeft van Gods gunst.

Hoe kan ik uw goedheid eren, Heer, voor altijd,  
elk' unieke mens waarderen, zijn eigenheid?  
Hoe bewaar ik alle dagen  
eerbied voor uw aardse gaven,  
hoe kan ik uw hart behagen, Heer, voor altijd?

Gods gerechtigheid en vrede gaan hand in hand,  
gaan met liefde hier en heden en houden stand;  
liefde voor de kleinste dingen,  
liefde die niet op wil dringen,  
liefde die het hart doet zingen; hand in een hand.