

*tekst: Pradip Smagge (november 2004) naar Psalmen en Bergrede  
muziek: 'Make me an instrument' - Kurt Van Sickle (1993)*

Al mijn bronnen, Heer, vind ik in U.  
Dorst heeft mijn ziel naar U, die leven geeft.  
Droog als de aarde die regen verlangt  
zo smacht mijn hart naar U, dat in U herleeft.

U mag ik vragen, Heer, zelfs in de nacht,  
schenk mij de moed gist in het deeg te zijn,  
licht op de kandelaar, zout met veel kracht,  
dat ik geloven mag, al is het zo klein.

Zegen uw vijanden en heb hen lief,  
geef aan wie vraagt, bid als het niemand ziet,  
let niet op splinters in andermans oog,  
ga door de smalle poort en oordeel toch niet.

Wie naar uw woorden hoort en het ook doet  
bouwt op de rots, zo'n huis kan stormen aan.  
Doe aan een ander wat jij zelf ook wilt;  
woorden van leven, die blijven bestaan.

Op goede weg zijn de armen van geest,  
kinderen Gods, zij brengen vrede mee.  
Zet mij dan op uw weg die toekomst heeft,  
herbron mij telkens weer in uw liefde, Heer.