

Al mijn bronnen

tekst: Pradip Smagge (november 2004), Psalmen en Bergrede
muziek: 'Make me an instrument' - Kurt Van Sickle (1993)



Al mijn bron-nen, Heer, vind ik in U.
U mag ik vra-gen, Heer, zelfs in de nacht,
Ze-gen uw vij-an-den en heb hen lief,
Wie naar uw woor-den hoort en het ook doet
Op goe-de weg zijn de ar-men van geest,



Dorst heeft mijn ziel naar U, die le-ven geeft.
schenk mij de moed gist in het deeg te zijn,
geef aan wie vraagt, bid als het nie-mand ziet,
bouwt op de rots, zo'n huis kan stor-men aan.
kin-der-en Gods, zij brengen vre-de mee.



Droog als de aar-de die re-gen ver-langt
licht op de kan-de-laar, zout met veel kracht,
let niet op splin-ters in an-der-mans oog,
Doe aan een an-der wat jij zelf ook wilt;
Zet mij dan op uw weg die toe-komst heeft,



zo smacht mijn hart naar U, dat in U her-leeft.
dat ik ge-lo-ven mag, al is het zo klein.
ga door de smal-le poort en oor-deeltoch niet.
woor-den van le-ven, die blij-ven be-staan.
her-bron mij tel-kens weer in uw lief-de, Heer.