

Liefde die ons draagt

tekst: Pradip Smagge (juli 2002) / muziek: naar Anthony Sharpe 'I will call on the Lord'



Een dagvol zon-ne-schijn kaneen re - den zijn
Een dagvol vro-lijk-heid en ge - zel - lig - heid
Een dagvol vrij-e tijd, is wel vlug voor-bij



om te zin-gen van ge - luk.
maakt het le-ven toch weer mooi.
maar het le-ven krijgt weer zin.



Een woordvan dank-baar-heid en een beet-je tijd
En ook een wan - de - ling, soms ver-won - der - ing
't Ge - voel be - mind te zijn en ge - kend te zijn



om te luist' ren naar el - kaar
om de bloe - men in hun pracht
door de God die om ons geeft,



maakt het le - ven won - der - baar!
of de ster - ren in de nacht.
die met lief - de ons om - geeft.



Zo-veel re-de-nen om te zin - gen!

Al wat leeft prijst zijn Naam,

schep - pings - kracht van ons be - staan.

On - ze vreug - de is Hij,

die ons steeds in lief - de draagt.

Al wat leeft prijst zijn Naam,

schep - pings - kracht van ons be - staan,

de lief - de die ons draagt.

de lief - de die ons draagt.