

tekst: Pradip Smagge (september 2006, bew. april 2020)
muziek: trad. 'I am a poor wayfaring stranger'

Wij zijn op weg doorheen dit leven zoals rivieren naar de zee,
van wat de oevers ons ook geven, niets van bezit nemen wij mee.

*Wij zijn op weg om thuis te komen vanuit de bron stromend naar zee.
Wij monden uit in mooie dromen en daar gaat liefde eeuwig mee.*

Wij stromen door zovele landen; land van de glimlach, stil verdriet,
land van de hoop en sterk verlangen, land van de bron die je verliet.

*Wij zijn op weg om thuis te komen vanuit de bron stromend naar zee.
Wij monden uit in mooie dromen en daar gaat liefde eeuwig mee.*

En langs de kant bloeien de bloemen van onze inzet voor elkaar,
het is teveel om op te noemen, de heldendaad, het klein gebaar.

*Jezus zal ons staan op te wachten met open armen voor zijn huis.
Hij brengt ons naar de bron van leven en bij Hem zijn wij eind'lijk thuis.*

Onderweg komen we veel tegen; geluk en vreugde maar ook pijn,
warmte en koude, vloek en zegen, bergen en dalen, soms ravijn.

*Jezus zal ons staan op te wachten met open armen voor zijn huis.
Hij brengt ons naar de bron van leven en bij Hem zijn wij eind'lijk thuis.*

Ooit zal de reis zijn afgelopen, want dan begint een nieuw bestaan,
dan gaat voor ons de hemel open, wij worden liefde in Gods naam.

*Jezus zal ons staan op te wachten met open armen voor zijn huis.
Hij brengt ons naar de bron van leven en bij Hem zijn wij eind'lijk thuis.*