

*tekst: Pradip Smagge (september 2001)  
muziek: naar oud-Gaeliclied Bunessan,  
beter bekend als 'Morning has broken' - Cat Stevens*

Wij willen zingen van mooie dingen;  
een lieve glimlach, knipoog en zoen.  
Zo is ons leven prachtig doorweven  
van al wat God ons genieten laat.

Wij willen loven om God hierboven,  
God in ons midden, in ons bestaan.  
God is de liefde tussen de mensen,  
Hij is de Schepper van wat bestaat.

Wij willen zingen van mooie dingen;  
van ons vertrouwen en uitzien naar,  
hopen, verlangen naar diepe vrede,  
tot in ons waar wordt Gods eigen Naam.