

# Jezus, ik vertrouw op jou

tekst: Pradip Smagge (augustus 2020)

muziek: naar 'Jesus, I trust in You' (John Michael Talbot)

toonsetting: Pradip Smagge / akkoorden: Marnix Annys



Je - zus, ik ver - trouw op jou  
en op jouw ge - na - de,  
Je - zus, ik ver - trouw op jou,  
vloei - end uit jouw lief - de - vol hart.



Maria Faustina Kowalska

(°Polen 1905 +1938)

Heilig verklaard op 30 april 2000

In Płock verscheen volgens haar

Jezus op 22 februari 1931

als de 'Koning van Goddelijke Genade',  
gekleed in een wit gewaad.

Zijn rechterhand

was in een teken van zegen opgeheven  
en de andere wees op de borst.

Vanonder het kledingstuk gingen twee stralen uit,  
de een rood en de ander wit,  
waarbij het rood bloed  
en het wit water zou voorstellen.

Conform de opdracht

welke ze zei te hebben ontvangen,  
liet zuster Faustina

een schilderij van dit visioen maken.

Eugeniusz Kazimirowski voltooide het in 1934.

Met de hulp van pater Michał Sopoćko,  
liet ze de afbeelding vermenigvuldigen  
en verspreiden in Krakau en Vilnius.

De boodschap die ze bij deze verschijning  
als opdracht kreeg luidt als volgt:

"Schilder een afbeelding die overeenkomt  
met het voorbeeld dat je ziet,

met het onderschrift: 'Jezus, ik vertrouw op U'.