

Eerste lezing uit het boek Zacharia (Zach. 9:9-10)

Zo spreekt de HEER:

‘Juich, vrouwe Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
op een hengstveulen, het jong van een ezelin.
Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen
en de paarden uit Jeruzalem; de oorlogsboog wordt gebroken.
Hij zal vrede stichten tussen de volken.
Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee,
van de Rivier tot aan de einden der aarde.’

- Woord van de Heer – Wij danken God

Antwoordpsalm (Ps. 145)

Uw naam wil ik prijzen tot in eeuwigheid.

U, mijn God en koning, wil ik roemen,
uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,
uw naam loven tot in eeuwigheid.

Uw naam wil ik prijzen tot in eeuwigheid.

‘Genadig en liefdevol is de HEER,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Goed is de HEER voor alles en allen,
Hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’

Uw naam wil ik prijzen tot in eeuwigheid.

Laten al uw schepselen U loven, HEER,
en uw getrouwen U prijzen.
Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap,
spreken over uw machtige werken.

Uw naam wil ik prijzen tot in eeuwigheid.

...

Betrouwbaar is de HEER in alles wat Hij zegt,
heel zijn schepping blijft Hij trouw.
Een steun is de HEER voor wie is gevallen,
wie gebukt gaat richt Hij op.

Uw naam wil ik prijzen tot in eeuwigheid.

Tussenzang

Tweede lezing uit de brief aan de Romeinen

(Rom. 8:9.11-13)

Broeders en zusters, U wordt beheerst door de Geest,
want de Geest van God woont in u.

Iemand die de Geest van Christus niet heeft,
behoort Christus ook niet toe.

Want als de Geest van Hem

die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont,
zal Hij die Christus heeft opgewekt

ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn Geest,
die in u woont.

Broeders en zusters,

we zijn dus niet langer gebonden aan het aardse,
om volgens aardse maatstaven te leven.

Als u wel zo leeft, zult u zeker sterven.

Als u echter uw zondige praktijken doodt door de Geest,
zult u leven.

- Woord van de Heer – Wij danken God

Evangelie volgens Matteüs (Mat. 11:25-30)

In die tijd zei Jezus:

'Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat U deze dingen
voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden,
maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.

Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.

Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader.

Niemand kent de Zoon behalve de Vader,
en niemand kent de Vader behalve de Zoon,
en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.

Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven.

Neem mijn juk op je en leer van Mij:

Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'