

Eerste lezing uit het boek Ezechiël (Ezech. 33:7-9)

Jou, mensenkind,
heb Ik als wachter aangesteld over het volk van Israël.
Als je mijn woorden hoort moet je hen voor Mij waarschuwen.
Als Ik tegen een slecht mens zeg dat hij sterven zal
en jij zegt niets om hem te waarschuwen
dat hij een andere weg moet inslaan,
dan zal hij weliswaar sterven door zijn eigen schuld,
maar jou zal Ik voor zijn dood ter verantwoording roepen.
Als je een slecht mens daarentegen waarschuwt
dat hij tot inkeer moet komen en hij doet dat niet,
dan is hij zelf schuldig aan zijn dood,
maar zul jij het er levend afbrengen.

- Woord van de Heer – Wij danken God

Antwoordsalm (Ps. 95)

Kom, laten wij jubelen voor de HEER.

Kom, laten wij jubelen voor de HEER,
juichen voor onze rots, onze redding.
Laten wij Hem naderen met een loflied,
Hem toejuichen met gezang.

Kom, laten wij jubelen voor de HEER.

Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding,
knielen voor de HEER, onze maker.
Ja, Hij is onze God en wij zijn het volk dat Hij hoedt,
de kudde door zijn hand geleid.

Kom, laten wij jubelen voor de HEER.

Luister vandaag naar zijn stem: 'Wees niet halsstarrig
als bij Meriba, als die dag bij Massa, in de woestijn,
toen jullie voorouders Mij op de proef stelden,
Mij tartten, al hadden ze mijn daden gezien.

Kom, laten wij jubelen voor de HEER.

Tussenzang

Tweede lezing uit de brief aan de Romeinen

(Rom. 13:8-10)

Broeders en zusters, wees elkaar niets schuldig, behalve liefde,
want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

Want: 'Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet,
zet uw zinnen niet op wat van een ander is' –

deze en alle andere geboden worden samengevat

in deze ene uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'

Liefde berokkent de naaste geen kwaad,
dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

- Woord van de Heer – Wij danken God

Evangelie volgens Matteüs (Mat. 18:15-20)

Jezus zei tot zijn leerlingen:

'Als je broeder of zuster tegen je zondigt,
moet je die persoon onder vier ogen daarop aanspreken.

Als hij luistert, heb je hem teruggewonnen.

Luistert hij niet, haal er dan een of twee anderen bij,

want een aanklacht is rechtsgeldig

met een verklaring van ten minste twee getuigen.

Als hij ook naar hen niet luistert,

leg het dan voor aan de gemeente.

Weigert hij ook naar de gemeente te luisteren,

behandel hem dan als een heiden of een tollenaar.

Ik verzeker jullie:

alles wat jullie op aarde bindend verklaren

zal ook in de hemel bindend zijn,

en alles wat jullie op aarde ontbinden

zal ook in de hemel ontbonden zijn.

Ik verzeker het jullie nogmaals:

als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen,

wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel

het voor hen laten gebeuren.

Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn,

ben Ik in hun midden.'