

## **Eerste lezing uit het boek Sefanja (Sef. 2:3.3:12-13)**

Zoek de HEER,  
jullie in het land die nederig zijn  
en naar zijn wetten leven,  
zoek rechtvaardigheid,  
zoek nederigheid:  
misschien vinden jullie een schuilplaats  
op de dag van de toorn van de HEER.  
Ik zal een arm en zwak volk binnen je muren achterlaten  
dat in de naam van de HEER een toevlucht vindt.  
Wie er van Israël overblijven,  
zullen niet langer onrecht doen,  
ze zullen geen leugens spreken,  
uit hun mond zal geen bedrieglijke taal meer klinken.  
Ze zullen weiden en rustig liggen,  
door niemand opgeschrikt.

- Woord van de Heer – Wij danken God

## **Antwoordpsalm (Ps. 146)**

De HEER wil ik loven zolang ik leef,  
mijn God bezingen zolang ik besta.

Hij die trouw is tot in eeuwigheid,  
doet recht aan de verdrukten,  
geeft brood aan de hongerigen  
en bevrijdt de gevangenen.

De HEER wil ik loven zolang ik leef,  
mijn God bezingen zolang ik besta.

De HEER opent de ogen van blinden,  
de HEER richt de gebogenen op,  
de HEER heeft de rechtvaardigen lief,  
de HEER beschermt de vreemdelingen.

...

De HEER wil ik loven zolang ik leef,  
mijn God bezingen zolang ik besta.

De HEER steunt wezen en weduwen,  
maar goddelozen richt Hij te gronde.  
De HEER is koning tot in eeuwigheid,  
je God, Sion, van geslacht op geslacht.

De HEER wil ik loven zolang ik leef,  
mijn God bezingen zolang ik besta.

## **Tussenzang**

### **Tweede lezing uit de eerste brief aan de Korintiërs**

(1 Kor. 1:26-31)

Denk eens aan het moment van uw roeping,  
broeders en zusters.

Onder u waren er niet veel

die naar menselijke maatstaven wijs waren,  
niet veel die machtig waren,

niet veel die van voorname afkomst waren.

Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is,  
heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen;

wat in de ogen van de wereld zwak is,

heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen;

wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht,

wat niets is, heeft God uitgekozen

om wat wél iets is teniet te doen.

Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen.

Maar u bent door Hem één met Christus Jezus,

die dankzij God onze wijsheid is geworden.

In Christus zijn wij rechtvaardig en heilig,

en in Hem zijn wij verlost,

opdat het zal zijn zoals geschreven staat:

‘Wil iemand zich op iets beroemen,

laat hij zich op de Heer beroemen.’

- Woord van de Heer – Wij danken God

## **Evangelie volgens Matteüs (Mat. 5:1-12a)**

Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op.  
Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.  
Hij nam het woord en onderrichtte hen:

'Gelukkig wie nederig van hart zijn,  
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Gelukkig de treurenden,  
want zij zullen getroost worden.

Gelukkig de zachtmoedigen,  
want zij zullen de aarde bezitten.

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,  
want zij zullen verzadigd worden.

Gelukkig de barmhartigen,  
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Gelukkig wie zuiver van hart zijn,  
want zij zullen God zien.

Gelukkig de vreedstichters,  
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,  
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden,  
vervolgen en van allerlei kwaad betichten.

Verheug je en juich,  
want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel.