

## **Eerste lezing uit het boek Genesis (Gen. 12:1-4a)**

De HEER zei tegen Abram:

'Trek weg uit je land, verlaat je familie,  
verlaat ook je naaste verwanten,  
en ga naar het land dat Ik je zal wijzen.

Ik zal je tot een groot volk maken,  
Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven,  
een bron van zegen zul je zijn.

Ik zal zegenen wie jou zegenen,  
wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken.

In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.'

Abram trok weg uit Charan,  
zoals de HEER hem had opgedragen.

- Woord van de Heer – Wij danken God

## **Antwoordpsalm (Ps. 33)**

Schenk ons uw trouw, HEER, op U is al onze hoop gevestigd.

Oprecht is het woord van de HEER,  
alles wat Hij doet is betrouwbaar.  
Hij heeft recht en gerechtigheid lief,  
van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.

Schenk ons uw trouw, HEER, op U is al onze hoop gevestigd.

Het oog van de HEER rust op wie Hem vrezen  
en hopen op zijn trouw:  
Hij zal hen redden in doodsgevaar,  
bij hongersnood zal Hij hun leven sparen.

Schenk ons uw trouw, HEER, op U is al onze hoop gevestigd.

Wij wachten vol verlangen op de HEER,  
Hij is onze hulp en ons schild.  
Schenk ons uw trouw, HEER, op U is al onze hoop gevestigd.

Schenk ons uw trouw, HEER, op U is al onze hoop gevestigd.

## Tussenzang

### **Tweede lezing uit de tweede brief aan Timoteüs**

(2 Tim. 1:8b-10)

Deel in het lijden voor het evangelie,  
met de kracht die God je geeft.

Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak,  
niet op grond van onze daden,  
maar omdat Hij daartoe uit genade besloten had.

Deze genade was ons al vóór alle tijden  
gegeven in Christus Jezus,

maar nu is ze bekend geworden

doordat onze redder Christus Jezus is verschenen,  
die de dood heeft vernietigd

en onvergankelijk leven heeft doen oplichten  
door het evangelie.

- Woord van de Heer – Wij danken God

## **Evangelie volgens Matteüs (Mat. 17:1-9)**

Zes dagen later nam Jezus  
Petrus, Jakobus en diens broer Johannes  
met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren.  
Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante,  
zijn gezicht straalde als de zon  
en zijn kleren werden wit als het licht.  
Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia,  
die met Jezus in gesprek waren.  
Petrus nam het woord en zei tegen Jezus:  
'Heer, het is goed dat wij hier zijn.  
Als U wilt zal ik hier drie tenten maken,  
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.'  
Hij was nog niet uitgesproken  
of een stralende wolk overdekte hen,  
en uit de wolk klonk een stem:  
'Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.  
Luister naar Hem!'  
Toen de leerlingen dit hoorden,  
werden ze overvallen door een hevige angst  
en wierpen ze zich ter aarde.  
Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei:  
'Sta op, wees niet bang.'  
Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.  
Toen ze de berg afdaalden, gebod Jezus hun:  
'Praat met niemand over wat jullie hebben gezien  
voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.'