

Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen

(Hand. 9:26-31)

Toen hij terug was in Jeruzalem wilde Saulus zich aansluiten bij de leerlingen, maar die waren bang voor hem omdat ze niet geloofden dat ook hij een leerling was geworden. Barnabas nam hem echter onder zijn hoede en bracht hem naar de apostelen, aan wie hij vertelde dat Saulus onderweg de Heer had gezien, dat die met hem had gesproken en dat hij in Damascus vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd. Saulus liep nu openlijk met de apostelen in Jeruzalem rond en verkondigde vrijmoedig de naam van de Heer. Hij ging in debat met de Griekstalige Joden, maar die beraamden een aanslag op zijn leven. Toen de broeders dat te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden hem van daar naar Tarsus. In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer, en dankzij de bijstand van de heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe.

- Woord van de Heer – Wij danken God

Antwoordpsalm (Ps. 22)

Wij die Hem zoeken, brengen lof aan de HEER.

Mijn lofzang klinkt in de kring van het volk,
mijn geloften los ik in bij wie Hem vrezen.
De vernederden zullen eten en worden verzadigd.
Zij die Hem zoeken, brengen lof aan de HEER.

Wij die Hem zoeken, brengen lof aan de HEER.

...

Overal, tot aan de einden der aarde,
zal men de HEER gedenken en zich tot Hem wenden.
Alle stervelingen zullen voor Hem knielen,
allen die neerdalen in het graf.

Wij die Hem zoeken, brengen lof aan de HEER.

Een nieuw geslacht zal Hem dienen
en aan de kinderen vertellen van de Heer;
aan het volk dat nog geboren moet worden
zal het verhalen van zijn gerechtigheid,
om wat Hij heeft gedaan.

Wij die Hem zoeken, brengen lof aan de HEER.

Tussenzang

Tweede lezing uit de brief eerste brief van Johannes

(1 Joh. 3:18-24)

Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond,
met woorden, maar waarachtig, met daden.

Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid
en kunnen we met een gerust hart voor God staan.

En zelfs als ons hart ons aanklaagt:

God is groter dan ons hart, Hij weet alles.

Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt,

kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden

en ontvangen we van Hem wat we maar vragen,

omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat Hij wil.

Dit is zijn gebod:

dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus

en elkaar liefhebben, zoals Hij ons heeft opgedragen.

Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God,

en God blijft in hem.

Dat Hij in ons blijft,

weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven.

- Woord van de Heer – Wij danken God

Evangelie volgens Johannes (Joh. 15:1-8)

Jezus zei tegen zijn leerlingen:

'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt.

Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie.

Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen.

Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven.

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.

Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen.

Maar zonder Mij kun je niets doen.

Wie niet in Mij blijft is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.

Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn.'